

## Voorbeden

Celebrant: Een door het geloof in de verrezen Heer bidden wij tot God onze Vader:

- voor Paus, bisschoppen en priesters, dat zij zich niet eenzaam voelen in hun verantwoordelijkheid en zending;
- voor onze families, dat zij in genegenheid en liefde, in warmte en geluk, bijdragen tot de vernieuwing van de wereld;
- voor de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, dat de vieringen, de onderlinge ontmoetingen haar dagelijks leven doordeesemt met blijheid en vreugde;
- wij bidden bijzonder voor Trudy van Koeveringe, die de jaren door als reisleidster met veel pelgrims onze kerk bezocht, zij overleed op 16 februari en zou op 28 mei haar verjaardag vieren. Vragen we dat ze bij God mag leven en dat haar man daarin troost en sterkte mag vinden;

Celebrant: Heer, onze God, in Jezus uw Zoon wordt ons een levensprogramma voorgehouden van liefde en vrede. Ons gebed wil de uitdrukking zijn van onze hunkering naar een betere wereld, dank zij de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, onze Heer.