

Goede mensen,

Deze week herinneren we ons in Europa, dat het precies 75 jaar geleden is dat D-day plaatsvond. Op 6 juni 1944 landden duizenden jonge soldaten op de stranden van Normandië. Met een enorme overmacht kwamen veelal Amerikaanse soldaten heldhaftig uit hun gammele bootjes tevoorschijn en renden schietend het strand op om het Europese continent te bevrijden. De NOS neemt ons deze week zelfs mee in de sfeer van toen, door elke avond een zogeheten *Bevrijdingsjournaal* uit te zenden. Ik vind dat deze extra nieuwsuitzending goed weergeeft, hoe spannend en risicovol operatie *Overlord* toen was. Het is een Gods geschenk dat de operatie toen geslaagd is.

Een Gods geschenk was ook de gave van de Heilige Geest op Pinksteren. Precies vijftig dagen na Jezus' opstanding uit de dood, komt Jezus zijn belofte na. Hij deelt zijn Geest mee aan zijn leerlingen. Hij zendt de hemelse Helper om zijn volgelingen te begeleiden op hun levensweg. Hij verrijkt hen met goddelijke kracht, die hen en ons helpt om een leven te leiden, passend bij Gods kinderen.

In de eerste lezing hoorden we, hoe de Geestdaling de leerlingen echt verandert. Op de dag van Pinksteren zitten ze nog angstig opgesloten in de zaal van het Laatste Avondmaal. Ze herinneren zich wellicht daar hun oude leventje met Jezus: hoe Hij met hen sprak, hen inspireerde en zijn leven met hen deelde in de tekens van brood en wijn. Nu Jezus verrezen is en ten hemel is opgestegen, is verder gaan zonder hun Heer moeilijk. Hoe hun geloof handen en voeten te geven zonder de dagelijkse steun van Jezus?

Maar dan overvalt hun de kracht van boven. Zoals de Duitse bezetter zich op 6 juni 1944 goed in de ogen gewreven moet hebben, toen deze plotseling duizenden bootjes op zich zag afkomen, zo zijn Jezus' leerlingen verrast door de komst van Gods Geest. Opeens verdwijnt hun angst voor Joodse represailles, opeens durven ze erop uit te trekken, zonder aan Jezus' hand te lopen. Vervuld met de Geest zijn het nu mannen en vrouwen, die de Blijde Boodschap durven rondbazuinen. Opeens is het niet meer moeilijk om hun verrijzenisgeloof in Jezus met anderen te delen. Onverschrokken weten ze de juiste taal te spreken en Gods grote daden te verkondigen.

Dat was Pinksteren in het jaar 33. Maar was dat het enige Pinksteren? Nee, vanaf dat moment is Gods Geest volop actief in deze wereld, binnen en ook buiten de Kerk. Kijkend naar ons eigen leven, kijkend naar gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis zien we toch dat Gods Geest voortdurend werkzaam is. Ik vind het bijzonder passend, dat we het 75-jarig jubileum van D-day vieren rondom Pinksteren, omdat ik juist op die bewuste dag in de geschiedenis Gods Geest werkzaam zie. Waren al die soldaten, die daar uit die bootjes sprongen, niet allen vervuld van de Heilige Geest? Hoe waren al deze mannen en vrouwen anders zo heldhaftig en geïnspireerd om een continent te bevrijden waarvan ze wellicht niemand persoonlijk kenden, waarvan ze wellicht een paar weken tevoren nog nooit gehoord hadden?

Op D-day en de dagen daarna vervulden de geallieerden een goddelijke taak: ze brachten nieuwe eenheid en vrede in Europa. Ook al moest dat helaas tot stand komen door veel dood en verderf te zaaien, zij waren de vredestichters van toen. Zij behoorden tot die groep mensen, die door Jezus zalig geprezen wordt in de bekende Zaligsprekingen: 'Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.' (Mat 5,9)

Goede mensen, gelukkig kunnen wij al decennialang genieten van vrede, veiligheid en eenheid in Europa, mede dankzij de moed en de offerbereid van zovelen in oorlogsjaren van 40-45. Juist op dit Pinksterfeest mogen we ons laten inspireren door het nobel voorbeeld van de mensen van D-day. Ook wij mogen vredestichters zijn in onze tijd. Wij mogen in de kracht van de Heilige Geest vrede en eenheid brengen, waar deze ontbreken. Als er ruzie, onenigheid of strijd heerst in het gezin, op het werk, op de sportclub, in de klas, in de parochiegemeenschap of in de rij van een Italiaanse ijswinkel: wij mogen dan als christenen vooropgaan in het herstellen van verbroken relaties en in het vergeven van elkaars fouten en tekorten. Wij mogen mensen samenbrengen, met elkaar in gesprek gaan en verzoenen in conflicten. Vrede en eenheid ontstaan niet vanzelf, ze zijn kostbaar en hebben onze inzet nodig.

Deze belangrijke opdracht hoeven we niet op eigen kracht alleen te doen. De Heilige Geest is immers de Vredestichter bij uitstek. De Heilige Geest is de grote Vrede- en Eenheidbrenger in Gods naam. Hij zal ons helpen en begeleiden om vredestichters anno 2019 te zijn. En wanneer we van harte deze taak op ons nemen, dan doen we eer aan de vredestichters van D-day, aan elkaar en aan God. Amen.