

PONTIFICALE EUCHARISTIEVIERING

op de

16^e zondag door het jaar

waaronder opname in de Katholieke Kerk



hoofdcelebrant

MGR. DRS. A.L.M. HURKMANS

KERK DER FRIEZEN
21 juli 2019

Opname van gedoopten in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk:

Mevr. Ingeborg van den Hoven – Vogelpoel
Dhr. Arian van den Hoven

LITURGIE VAN DE OPNAME IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK EN HET HEILIG VORMSEL

Ná het evangelie en de homilie worden de kandidaten met name naar voren geroepen (Ingeborg van den Hoven, Arian van den Hoven); hun borgen vergezellen hen; dan zegt de bisschop:

Ingeborg en Arian, na rijp beraad in de kracht van de heilige Geest hebt u zelf gevraagd tot volledige gemeenschap met de katholieke Kerk te worden toegelaten.
Ik nodig u uit samen met uw borgen en met ons allen het katholieke geloof te belijden.
In dit geloof neemt u vandaag voor het eerst samen met ons deel aan de Tafel des Heren, de eucharistische maaltijd, waarin de eenheid van Christus' Kerk wordt uitgedrukt.

Alle aanwezigen bidden nu samen de geloofsbelofenis (credo):

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen,
één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel noergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest
uit de maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn Rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk. Amen.

De bisschop richt zich nu tot de kandidaten:

Bisschop: Ik mag u die ervoor gekozen hebt
in de volle gemeenschap met de katholieke Kerk te treden
nu uitnodigen nadrukkelijk te bevestigen,
dat U het geloof van de katholieke Kerk deelt.

Kandidaten: Ik geloof en belijd alles, wat de heilige katholieke Kerk als door God geopenbaard, gelooft, leert en belijdt.

LITURGIE VAN HET VORMSEL

De bisschop strekt nu de handen uit over heb die gevormd gaan worden en bid:

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw dienaren herboren doen worden
uit het water en de heilige Geest
en bevrijd uit de macht van de zonde.
Wij bidden U:
zend over hen de heilige Geest, de Trooster,
schenk hun
de geest van wijsheid en verstand.
De geest van inzicht en sterkte.
De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

De borgen leggen nu de rechterhand op de schouder van de vormeling en de bisschop zalft de vormeling met de woorden:

N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.

Gevormde: Amen.

<i>Bisschop:</i>	<i>Vrede zij u.</i>	<i>ofwel:</i>	<i>Gefeliciteerd.</i>
<i>Gevormde:</i>	<i>En met uw geest.</i>	<i>ofwel:</i>	<i>Dank u wel.</i>

*Na de opname (en het vormsel) volgt de voorbede.
Daarna gaan allen terug naar hun plaats.*

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE

Bij de offerande worden de gevormden opgehaald om de offergaven naar het altaar te brengen.

Na het Onze Vader worden de gevormden opgehaald en krijgen een plaats bij het altaar waar zij na de vredeswens de Communie onder beide gedaanten ontvangen