

BESTE MENSEN

IK BEN VERHUISD VAN BEEK NAAR NEERBEEK

HET NIEUWE ADRES IS:

ALDENHOFSTRAAT 49

6191 GR NEERBEEK TELEFOON 046 4378901

MOBIEL 06 13658184

E mail math.vankampen@hetnet.nl

PREEK voor 28 juni 2019.

Op een bezinningsdag voor priesters kwam bij de evaluatie de opmerking: "Voor mij is God relatie, de hele H.Schrift toont God als die ene die steeds weer de communicatie zoekt. Is het volk de weg kwijt dan zoekt God weer een weg tot terugkeer. Hieraan moest ik denken bij het thema van deze dag : Het Gebed. Het evangelie begint met het feit, dat Jezus die nacht gebeden heeft. De Zoon is in gesprek met Zijn Vader. Ze hebben van alles met elkaar besproken. Het moet heftig zijn geweest want het straalt van Jezus af. En dan vragen Zijn leerlingen: "Heer leer ons bidden", trouwens Johannes heeft het ook aan zijn leerlingen geleerd. En dan leert Jezus hun het Onze Vader. Als ge bidt zeg dan : "Onze Vader", niet mijn vader, want we zijn met velen, wij bidden samen als broers en zussen met velen, daarom in het meervoud. Hij woont in de oneindige hemel, niet ergens op aarde in een tempel, overal is Hij bereikbaar. Mozes vroeg bij het brandende braambos: "Hoe is Uw naam" en Hij antwoorde: "Ik ben die Ben". Dat is Ik ben er voor jullie, Ik ben er als jullie Vader altijd. Die naam is zo heilig, dat we deze met eerbied mogen gebruiken. Dan zal het te wensen zijn, dat die Vader overal toegang krijgt, zodat zijn rijk overal aanwezig is en voelbaar wordt. O Vader geef ons iedere dag dat voedsel, wat we naar lijf en ziel nodig hebben. Vergeef ons onze schuld, zoal ook wij elkaar vergeven, dit is wel een punt, we vragen aan Vader een gunst, met het gevolg dat wij als zijn kinderen in dit punt op hem gaan gelijken, en elkaar steeds weer nieuwe kansen geven. En leid ons niet in bekoring. En om Zijn leerlingen te leren om in het gebed vasthoudend te zijn vertelt Jezus hun een verhaal over de aanhoudende buurman die nog wel drie broden vraagt, midden in de nacht. Je ziet het voor je, de deur is op slot, iedereen ligt te slapen, voor brood moet ieder wakker worden, dat gaat te ver, maar doordat hij aanhoudt en om van het gezeur af te zijn, krijgt hij zijn zin. Zo is ook God, hij geeft aan wie erom bidt. De eerste lezing gaat ook over het gebed van vader Abraham. Hij heeft God vorstelijk, als vriend ontvangen, en daarom vindt Hij dat Abraham deelgenoot mag zijn van het doel van Zijn tocht. "Ik ga Sodom en Gomorra van de aardbodem vernietigen!" Mijn God, dat kunt U toch zomaar niet doen, stel voor er zijn 50 rechtvaardigen, moet met die 50 alles vernietigd worden, dat kan toch niet!" Dan krijgen we het hele gesjacher, en dat eindigt met 10. Daarover hoorde ik een verhaal: Een rabijn wilde op een groot feest in zijn sinagoge een feestelijke dienst houden, hij had maar 9 mannen, maar Sam lag ziek in bed. Wat bedacht hij, hij haalde een rolstoel en vroeg Sam om mee te komen, bij 10 ontstaat een gemeenschap en zo kon de dienst beginnen. Hier in die zondig gebied was er geen gemeenschap, alleen de familie van Lot, die wordt in zijn barmhartigheid gered, de rest ging verloren. Maar de clou van het verhaal is dat we onze God-Vader moeten vragen en blijven bidden. Zoekt en ge zult vinden klopt en men doet open, blijf aanhouden en de Vader zal het U geven.