

Celebrant: Ook in onze dagen liggen er zoveel mensen langs de weg en wachten op een helpende hand of een vriendelijk woord; daarom laat ons bidden...

-voor priesters en kloosterlingen, dat zij voorbeelden zijn van eerlijkheid en goedheid; dat zij het Evangelie verstaanbaar maken voor de mensen van onze tijd;

-voor vluchtelingen en ontheemden, dat hun onrustig hart dat hunkert naar geborgenheid en vrede toch eens het geluk mag van een veilig thuis mag kennen;

-voor ons hier in Rome bij elkaar, dat wij met de Eerste Kerk in de wereld de moed hebben ons leven te hervormen vanuit de boodschap die Jezus ons bracht;

-voor de gebedsintenties die we met ons meedragen, God luister naar onze vragen en geef ons wat goed is voor ons in uw ogen;

Celebrant: God, Gij zijt de stilte en het zwijgen. Luister naar ons gebed, verbreek de stilte van ons hart en wil ons verhoren in Christus Jezus onze Heer.