

29 september 2019
Hoogfeest Heilige Aartsengel Michaël
IN DE FRIEZENKERK
www.friezenkerk.nl
www.vriendenvandefriezenkerk.nl



M.m.v. Trajecti Voces Holland o.l.v. Paul Snoek
www.paulsnoek.nl

Intredezing: Confitemini Domino (Taize)

Confitemini Domino, quoniam bonus
Confitemini Domino, Alleluja (herhalend)

Woord van welkom

Kyrie, Missa Meridionalis (Snoek)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria, Missa Meridionalis (Snoek)

Koor: Gloria, Gloria in excelsis Deo

Voorganger:

Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote Heerlijkheid.

Koor: Gloria, Gloria in excelsis Deo

Voorganger:

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader:

Koor: Gloria, Gloria in excelsis Deo

Voorganger:

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Koor: Gloria, Gloria in excelsis Deo

Voorganger:

Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.

Koor: Gloria, Gloria in excelsis Deo

Gebed

Eerste lezing: Dan. 7, 9-10.13-14

Na de 1e Lezing zingen we Psalm 146:

v. 2. 7.

Refrein: A: Een lof-lied voor de Heer, heel mijn le - ven,
Refrein: B: een psalm tot het laatst voor mijn God.

1. Hij die recht doet aan de ver-druk-ten, brood geeft aan wie hon-ge-rig zijn. Refrein A

2. De Heer, die de ge-boei-den be-vrijdt, de Heer, die de blin-den weer zien doet. Refrein B

3. De Heer die op-richt de ge-krom-den, de Heer heeft de recht-vaar-di-gen lief. Refrein A

4. De Heer waakt o-ver de vreem-de-ling en houdt staan-de we-du-we en wees. Maar de wan-del der bo-zen ver-stoort Hij. Refrein B

Tweede lezing: Apok. 12,7-12a

Allelujavers: Alleluja (3maal)

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Gij hebt woorden van eeuwig Leven.

Evangelie: Joh. 1, 47-51

Acclamatie: Alleluja (3 maal)

Verkondiging

Geloofsbelijdenis *(allen gaan staan)*

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verreezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.



Acclamatie na de voorbeden



Offerande en Collecte

Het Koor zingt het Ave Maria (Snoek)

Gebed over de Gaven

Eucharistisch gebed

Waarin het Sanctus & Benedictus uit de Missa Meridionalis (Snoek)

Acclamatie na de Consecratie



Vredeswens

Agnus dei, Missa Meridionalis (Snoek)

*Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem*

Uitnodiging tot de Communie

Communie

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.

Tijdens de Communie zingt het koor: O sacrum convivium (Perosi)

*O Sacrum convivium
in quo Christus sumitur
Recolitur memoria passionis ejus
Mens impletur gratia.
Et future gloria nobis pignus datur
Alleluja, Alleluja*

Slotgebed

Zending en Zegen

We zingen samen:

*Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.*

*Trajecti Voces Holland zal vanmiddag
om 15.45 uur de Eucharistieviering
opluisteren in de Basiliek van Sint
Pieter: van harte welkom allemaal!*