

Celebrant: Overeenkomstig het onderricht van de Heer over het gedrag van de ware leerling durven wij nu samen te bidden:

- voor allen die leiding en verantwoordelijkheid hebben, dat zij altijd doordachte beslissingen nemen volgens hun geloofsovertuiging;
- voor allen die misdeden en die wij dreigen af te schrijven, dat zij ondanks hun falen, steeds liefdevol opgenomen blijven als broeders;
- voor de gemeenschap en voor de bezoekers van de Friezenkerk dat zij in hun leven, gevoed door de Eucharistie, altijd opnieuw weer blijven kiezen voor de zaak van Christus;
- voor de intenties van de pelgrims, voor de armen en zieken om ons heen, voor de overledenen, in het bijzonder voor: Truus van Duin-Beukman, dat wij onze weg met de Heer gaan;

Celebrant: Heer, onze God, gesterkt door uw Woord kiezen wij in elke Eucharistieviering opnieuw voor uw Zoon. Gij geeft ons de kracht om de dagelijkse eisen van deze keuze steeds beter te begrijpen. In liefde met elkaar verenigd dragen wij U het offer op van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.