

Voorbeden - Zesde Zondag door het Jaar - A

Celebrant

God zelf zal deze wereld herscheppen tot een stad van vrede. Laat ons daarom vol vertrouwen tot Hem bidden.

Lector

Voor de kerkgemeenschap en voor wie haar leiden. Dat de liefde tot God en tot de naasten hun leven en handelen bezielen mag.

Voor de leiders van de maatschappij. Dat zij wetten uitvaardigen die rekening houden met de zwakken.

Voor de verkondigers van Gods Woord. Dat de boodschap die zij uitdragen als bevrijding moge klinken.

Voor wie krampachtig vasthouden aan wet en regel. Dat zij met Gods kracht het gebod van de liefde niet zouden vergeten.

Voor wie 'in naam der wet' onrecht doen voortbestaan. Dat zij beseffen dat God het geluk van mensen hoger acht dan wetten en voorschriften.

Voor onszelf. Dat wij op verstandige wijze zouden doen wat aan God behaagt, en kiezen voor wat leven geeft.

Voor de zieken en voor wie ons gebed vragen. Voor de overledenen, met name voor Gerda Jacobs - Murkens, voor Dolly van Mierlo en haar zoon Alessandro en voor Trudy van Koeveringe.

Celebrant

Heer onze God, geef dat wij door de Heilige Geest mogen delen in uw goddelijk leven, en dit ook voor anderen mogelijk maken. Door Christus, onze Heer. Amen.