

Rotterdam, 24 december 2020

Aan alle betrokkenen bij de Friezenkerk,

Als bisschop-referent van de Friezenkerk wil ik u informeren dat het Vicariaat Rome op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie de hoogerwaarde heer dr. A. Bodar heeft benoemd tot nieuwe rector van de Friezenkerk, als opvolger van Mgr. A. Hurkmans die sinds zijn emeritaat als bisschop van 's-Hertogenbosch (in 2016) rector is geweest.

Met dr. A. Bodar heeft de Friezenkerk een nieuwe rector die reeds lange tijd in de stad Rome woonachtig is en die voor velen van u een vertrouwd gezicht is.

Als rector zal hij leiding geven aan het kerkelijk en liturgisch leven in en rond de Friezenkerk. De nieuwe rector wordt in zijn taak terzijde gestaan door een pastorale raad (zuster E. van Dijk, R. van Attekum pr., E. Dassen pr. en ondergetekende), en een raad voor economische aangelegenheden (H. Hoogeveen en J. Bakker).

Op het hoogfeest van Kerstmis zal dr. A. Bodar zijn intrede doen als rector van de Friezenkerk. Graag vraag ik u om de nieuwe rector in uw hart te sluiten.

Als bisschop-referent blijf ik van harte met u en met de Friezenkerk verbonden. Ook de andere leden van de Nederlandse bisschoppenconferentie beloven de rector en de geloofsgemeenschap in en rond de Friezenkerk hun gebed.

Tevens spreek ik in naam van de Nederlandse bisschoppenconferentie de erkentelijkheid uit aan Mgr. A. Hurkmans voor zijn inzet als rector in de afgelopen jaren.

Sinds 1989 is het een bijzonder geschenk dat wij als gelovigen uit de lage landen, op bedevaart of voor langere tijd in Rome woonachtig, iedere zondag en bij andere bijzondere gelegenheden de heilige eucharistie kunnen vieren vlakbij de basiliek van Sint Pieter met het graf van de heilige apostel Petrus.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen te danken die in de loop der jaren bij de Friezenkerk betrokken bent en daadwerkelijk uw steentje bijdraagt -voor en achter de schermen- aan de voortgang van het kerkelijk leven in en rond deze bijzondere kerk voor Nederlanders in Rome.

Met vriendelijke groet,


+ Johannes van den Hende