

## **Voorbeden jaar XVIIB**

1

Voor de eenheid van de Kerk opdat die leeft van het ene brood en de ene beker.

2

Voor de onderlinge verdraagzaamheid inzake de liturgie van de Kerk.

3

Voor het inzicht dat overvloedig verkrijgen overvloedig delen inhoudt.

4

Voor degenen die in Limburg, in Wallonië en in West-Duitsland zijn getroffen door de overstromingen.

5

Voor het geloof dat de ene Kerk voortkomt uit de ene Eucharistie.

Celebrant:

De ogen van allen zien hoopvol naar U. Gij geeft ons te rechter tijd spijs.

Gij opent Uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al onze verlangens.