

Preek

Toen ik werkzaam was in het H. Land hoorde ik Palestijnen vaker het verhaal vertellen over oorlogen en wisselingen van grootmachten en heerschappijen die zij in het land door de eeuwen heen hadden doorstaan. Maar tussendoor klonk iedere keer weer opnieuw de vraag als 'n soort refrein: *“maar waar zijn die Eypthenaren, Grieken, Romeinen, en Kruisvaarders nu?”* Hiermee wilde men uiteindelijk zeggen, “slechts wat God beloofd heeft aan dit land blijft, zal stand houden!”

Iets dergelijks kunnen we ook verstaan in de eerste lezing van vandaag: *“Luister naar de voorschriften die ik u leer, dan zult ge leven en bezit gaan nemen van het land. En mensen zullen zeggen: ‘dat machtig volk is wijs en verstandig met ‘n God die zo nabij is; ‘er is geen andere grote natie met zulke voorschriften.’”*

De toestand in de wereld is beangstigend. Niet alleen zijn wij bezorgd over onze toekomst, maar klimaatveranderingen, epidemieën en natuurkatastrofes geven ons weinig hoop op het voortbestaan van deze aarde en zelfs van de mensheid. De grootmachten en terreurorganizaties spelen hun spel als op een *“Mens erger je niet”* bord. Geldmiddelen worden verkwanst in luxueuse ruimtevaartreizen, en de armsten worden nog armer door uitbuiting en slavernij.

In deze hopeloze situatie is het woord van God in de lezingen van vandaag tot ons gekomen om perspectief te geven, want zoals ik zei, wat God beloofd heeft houdt stand.

In de tweede lezing gaat het om ons doopsel. Jezus, die uit vrije wil mens is geworden, geeft ons een nieuw leven. Daarom staat er dat wij de eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. Met ons maakt hij een nieuw begin, dat ons zal redden uit de ellende van deze wereld.

En wat wordt er van ons gevraagd?

Dit woord van God met vriendelijkheid aannemen, mensen in nood helpen, en ons niet laten kwaadmaken door de zorgen van de wereld. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave. Ik herinner mij dat zelfs in het oerwoud van Borneo ik mij liet ophetsen door elk uur naar BBC te luisteren. Wie wordt niet kwaad waneer je ziet en luistert naar de gebeurtenissen in Afghanistan! Wij moeten hard vechten om ons te richten op wat wij moeten en kunnen doen en ons beschermen om het hart vrij te houden voor de Liefde – dat is het evangelie!

Jezus verwijst ons naar de Mitzvot. De Mitzvot bevat de 613 geboden en voorschriften waarnaar de Joden moeten leven. De tien geboden maken hiervan deel uit in de Mitzvot. Dus Jezus zegt hier niet dat de Mitzvot niet

belangrijk is, want *“ik ben niet gekomen om de wet en profeten af te schaffen, maar om ze in vervulling te brengen.”* Hij beschuldigt de joodse leiders dat zij niet verstaan waarom het eigenlijk gaat, namelijk het grootste gebod *“De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.”* Het tweede is dit: *“Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”* Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”

In zekere zin is het evangelie dus heel simpel: **“wanneer wij God en de naasten liefhebben, wordt alles in stand gehouden!”** Alleen dan zullen de volkeren zien dat de nabijheid van God, ons als volk wijs en verstandig maakt.

Vandaag worden wij uitgenodigd om ons hart zo te veranderen. Het moet niet langer een beerput zijn van *boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid*, maar Gods Geest is ons gegeven om het te laten zijn een bron en fontein van liefde en eeuwig leven. Mogen wij ons aldus laven aan en genieten van de bron van elkaars leven.