

## Antwoord na de Voorbeden



## Offerandezang



Voorzang: 2. Laat ons dus, nu wij hier te-za-men zijn zorgen dat er geen ver-deeld-heid heerst! Geen wrok meer, geen on-e-nig-heid, moge Christus in ons mid-den zijn!  
Refrein

Voorzang: 3. O Christus, God, toon ons uw heer-lijk-heid met uw heil-igen die bij U zijn! Die vreugde zal zuiver zijn en zon-der maat, en du-ren tot in eeu-wig-heid!  
Refrein



## Heilig (295) (Daarna staan of knielen)



## Acclamatie na de Consecratie



## Onze Vader

## Lam Gods (335)

Degenen, die niet tot de Katholieke Kerk behoren, kunnen naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.



## Communiezang



Na de zegen: Mijn schild ende betrouwen .

3 oktober 2021  
27<sup>ste</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR  
IN DE FRIEZENKERK  
[www.friezenkerk.nl](http://www.friezenkerk.nl)  
[www.vriendenvandefriezenkerk](http://www.vriendenvandefriezenkerk)



Eerste lezing: Gen. 2,18-24

Tweede lezing: Hebr. 2,9-11

Evangelie: Marcus 10,2-16

Op de website kunt u de teksten nalezen.

## Intredezing



- Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. Als God zo vóór ons is wie zal dan tegen zijn? Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.
- Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.

t. H. Oosterhuis/m. Gelukkig is het land

## Kyriezing





Heer, ont - ferm U.

Missa as modum gregorianum  
m. I. de Sutter



## Glorialofzang



Missa as modum gregorianum  
m. I. de Sutter



## Psalm tussen de lezingen Psalm 128

t. I. Gestaalt, M. van der Zeyde/m. B. Kahmann



## Alleluia voor het Evangelie (allen gaan staan)

1. Voorzang 2. Allen M. M. Wesselingh



V. Als wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volkomen. A. Alleluia.

## Acclamatie na het Evangelie

Joh. 17, 17



## Geloofsbelijdenis (allen gaan staan)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

