

Voorbeden jaar VII C

1

Voor het afleren elkaar de maat te nemen maar die maat aan God over te laten.

2

Voor de uitbanning van afgunst onder elkaar om plaats te maken voor het elkaar gunnen.

3

Om te leren de ander te beminnen als onszelf en zo mogelijk hoger te achten dan onszelf.

4

Voor behoud van de vrede in Europa tussen Rusland en de rest van ons continent.

5

Voor behoud van het christelijke geloof in Nederland.