

Voorbeden Pasen II

1

Voor de gave -- niet van het spreken -- maar van het luisteren.

2

Voor het inzicht dat biechten niet is een rijtje opzeggen maar het in deemoed overwegen van het eigen leven.

3

Voor de genade in vertrouwen Thomas' woorden na te zeggen: 'Mijn Heer en mijn God'.

4

Voor de niet in God gelovigen: dat zij de zin van het leven vinden die verder reikt dan genieten en geld verdienen.

5

Voor alle mensen die lijden onder de oorlog in de Oekraïne.