

Voorbeden XVIII C

1

Voor het inzicht dat niet het bezit de mens bepaalt maar wie hij is.

2

Voor het inzicht dat niet de materiële rijkdom blijvend is maar alleen de geestelijke.

3

Voor de misdeelden en de armen, dat de aanzienlijken en de welvarenden met hen delen.

4

Voor alle mensen wereldwijd die lijden onder oorlogsgeweld.

5

Voor de zielerust van Yvonne Spruyt en van David Riem die in de afgelopen week zijn gestorven.