

Vorbeden XXIV C

1

Voor het vertrouwen van elk van ons op God Die altijd meer trouw is dan wij zelf.

2

Voor het geloof dat God ons zoekt om met ons te verkeren en in Zijn liefde op te nemen.

3

Voor inzicht in ons zelf om ons aldus te bekeren, tot God terug te keren en met Hem te leven.

4

Voor onze gezinnen, dat ouders hun kinderen beschermen en kinderen hun ouders nabij blijven.

5

Voor al degenen die niet worden geacht, die arm zijn, uitgestoten, alleen gelaten, thuisloos.

6

a

Voor het welslagen van het kapittel waaraan zuster Elly deelneemt.

b

Voor de moeder van Kirsten die ernstig ziek is.

c

Voor een weldra stervende vriend.