

Voorbeden Vasten V A

1

Voor de heropwekking van het geloof in het eeuwige leven, dat Christus persoonlijk is, voorbij aan de tijdelijke dood die wij hebben te ondergaan.

2

Voor het afzien van onze eigen wil ten behoeve van onze schikking in de wil van God die terstond bekommernis om anderen beduidt.

3

Voor de eenzamen en de alleen gelatenen, de thuislozen en de vluchtelingen, de onaanzienlijken en de verachten -- opdat God hen troost en nabij is (ook door toedoen van ons hier aanwezig).

4

Voor afzwering van elk kwaad in de huidige wereld van oorlog, wreedheid, oneerlijkheid, eigenbelang, egoïsme, egocentrisme -- opdat God het huidige ik-tijdperk afbreekt ten gunste van saamhorigheid, gezamenlijkheid en gemeenschapszin.

5

Voor alle gestorvenen, dat zij in Gods aangezicht vrede, rust en troost vinden.

In het bijzonder bidden wij voor de zielerust van

Peter Verschoor, vriend van hier aanwezigen, en voor die van Rud Smit, acht jaren lang rector van de Friezenkerk -- beiden zijn in 2021 gestorven in het licht van de verrijzenis.