

Voorbeden Pasen II

1

Voor de gave -- niet zo zeer van het spreken -- maar veeleer van het luisteren.

2

Voor het inzicht dat biechten niet is een rijtje opzeggen maar het in deemoed overwegen van het eigen leven.

3

Voor de genade in vertrouwen Thomas' woorden na te zeggen: 'Mijn Heer en mijn God'.

4

Voor de niet in God gelovigen: dat ook zij de zin van het leven vinden die verder reikt dan genieten en geld verdienen.

5

Voor het einde van de oorlog tussen de broedervolkeren Rusland en Oekraïne.

6

Voor de zielerust van mevrouw Tanja Olivers-- Stegen, bij leven kosteres van de Servaasbasiliek in Maastricht.

Voor de zielerust van Mgr Mathieu Hanneman, eertijds pastoor-deken van de Servaasbasiliek in Maasricht.

Voor de zielerust van de lied-dichter Huub Oosterhuis die op eerste Paasdag is gestorven.