

Voorbeden

Overwelmt door de stormen en moeilijkheden van het leven, wenden we ons biddend tot Jezus, op zoek naar bescherming en bevrijding.

L. Dat de katholieke Kerk in haar Heer en Meester Jezus kracht mag vinden om stormen te bedaren en moeilijkheden te overwinnen, en zo een bron van troost voor de wereld te zijn.

L. Dat paus Franciscus en wie met hem leidinggeven, verlichting en inspiratie vinden die nodig zijn om samen moedig de Kerk te besturen onderweg naar de Heer.

L. Dat de families die door onderlinge onenigheid worden getroffen, tot verzoening mogen komen en leren leven in vreedzame harmonie en oprechte liefde.

L. Dat allen die lijden onder ontmoediging en depressie, in de lengte, breedte en diepte van Gods liefde innige rust en ware vrede mogen vinden die geneest en heelt.

L. Dat wij door de kracht van de Geest die in ons woont ons durven toevertrouwen aan de goedheid van de Heer en ons niet laten afleiden door beproevingen of stoten van tegenwind.

Help ons, o Heer, de uitdagingen van het leven met een vertrouwd hart te trotseren, opdat wij, verzekerd door het geloof in uw aanwezigheid bij ons, die oase van vrede mogen bereiken waar u leeft en heerst tot in eeuwigheid. Amen.