

1

Voor de wil bij ons allen ons leven te heroverwegen en ons meer op de wil van God te richten, opdat de Veertigdagentijd vruchtbaar is.

2

Voor de zwervers, de thuislozen, de bedelaars -- hier in de Eeuwige Stad en elders -- dat wij zelf leren hen meer nabij te zijn en zo te troosten in hun slechte omstandigheden.

3

Voor alle mensen -- dus ook voor ons zelf -- die geen weerstand kunnen bieden aan kwaadspreken en roddelen, opdat zij begrijpen dat dergelijk spreken niet verbindt maar scheiding bevordert.

4

Voor de vrede in de wereld en de afkeer van oorlog, wreedheid en geweld.

5

a)

Voor de zielrust van de Russische oppositieleider Alexei Navalny en voor zijn vrouw en kinderen die hij achterlaat, nu hij op jongst leden vrijdag in gevangenschap is gestorven.

b)

Voor de zielerust van Alja van Klinken die afgelopen week hier in Rome is overleden.